

מקהלת יואב – מסע לפסטיבל מקהלות בינלאומי באירלנד

רשמים מסיור מקהלת יואב באירלנד / תלמה הראל

ירוק, ירוק, בכל הגוונים – וכבשים ופרות ופרות וכבשים מכל המינים וסוסים – וכמה בתים פה ושם – וירוק!

הכבול האירי הוא האדמה והוא מייצר את הטוב ביותר בגידולים השונים – עצים, פרחים, שיחים וכבשים ופרות וסוסים – וירוק!



היינו רק בחלק מהאי – בין דבלין לקורק, עם כמה "טבעות" קטנות עד חוף הים והצוקים של מוהר.

לא ראינו הרבה, אבל מה שראינו מהמם, משמח את הנפש ומרענן וגם גשם שלא נגמר – יש 9 חדשי חורף באירלנד ו-3 חדשי גשם, כך אמר לנו נהג מונית באחת הנסיעות...

על המקהלה תספר עמליה, כי היא טרחה ויצרה את המיטב עבור כולנו.

לזכותה יאמר, שחלקה רב בארגון הזה: האווירה – חברתית ומוזיקלית, הטיול בין ההופעות והמדריך הנפלא אלו הם תוצרים של עבודת השטח שלה.

ואכן, עבודת השטח נשאה פרי! הטיול היה מלא חוויות – למדנו את ההיסטוריה, שמענו שמות של גיבורים, של ערים שנכחדו, שמענו על הכבשים, על הפרות, על מזקקות הבירה והוויסקי, על המצוקים, על היהודים (שכבר אינם) ועל המוזיקה!

ראינו אנשים מכל קצוות עולם, בקרנו בערים הקטנות, עתיקות ונקיות וחגגנו בפאבים המפורסמים וחזרנו ירוקים ומלאי חוויות לארצנו היבשה והקשה.

על הפסטיבל / עמליה גולדברג

(מומלץ להיכנס לקישורים)

[פסטיבל המקהלות בקורק שבאירלנד](#) מתקיים מדי שנה כבר מעל 50 שנה. בששת ימי הפסטיבל העיר כולה חוגגת שירה. מקהלות מופיעות באולם ה-City Hall הגדול, בכנסיות ובמקומות ציבוריים בעיר ובסביבתה. במסגרת הפסטיבל יש תחרות מקהלות בה מתחרות מקהלות ממקומות שונים בעולם ומאירלנד וכולן ברמה גבוהה מאד. [אנחנו לא השתתפנו בתחרות](#), אך זכינו להופיע ב-City Hall, במסגרת התחרות, כמקהלה אורחת. קונסולית ישראל בדבלין כיבדה אותנו בנוכחותה בקונצרט זה.



הממשל באירלנד אינו נוטה חיבה לישראל ובדבלין יש מדי פעם הפגנות ומניעת הופעות של אמנים מישראל ולאחרונה שמענו על גופים אמנותיים איריים שנכנעו ללחץ מבפנים וביטלו הופעותיהם בישראל. בפסטיבל בקורק לא הרגשנו

שום הסתייגויות: זכינו להרבה חום אהדה ופירגון. [בקונצרט בו כל מקהלה הציגה עצמה בשיר ובכמה מילים אודותיה](#), החלו מחיאות הכפיים כבר עת קמנו ממקומותינו לקראת העליה לבמה והתשואות המשיכו גם עת סיימנו לשיר את "הבה נגילה" וחזרנו למקומותינו באולם.

מנצחנו הקבוע **שמעון לבטוב** לקה בליבו כחודש לפני הנסיעה ובמקומו יצא מנצח מחליף – **זולי פרנק**, שנכנס לנעליו של שמעון בהצלחה מרובה, והכין אותנו היטב בחזרות רבות לפני הנסיעה ואף מדי בוקר במהלך חמשת ימי הפסטיבל. להצלחתנו תרמה כמובן גם עבודתו המסורה של שמעון מנצחנו הקבוע.

הופענו גם במקומות ציבוריים ואתרי תיירות ואלה זימנו לנו חוויות מיוחדות. הופענו בפני תלמידי תיכון, [שמנהל בית ספרם בדבריו לתלמידינו אחרי הופעתנו](#) הדגיש כי יתכן שלא כל אחד מהתלמידים נחשף עד כה למוסיקה כמו זו ששמעו מפינו, אך חשוב להיות פתוחים לשמוע דברים חדשים ולהכירם. לאחר ההופעה נערכה לנו קבלת פנים חמה בחדר המורים ושוחחנו עם המורים ומנהל בית הספר.



חוויה בלתי שיגרתית היתה לנו בבנק בעל מבנה דמוי כנסיה בעל תקרה מעוגלת וגבוהה. קהל המאזינים עמד או ישב בחלל הכניסה לבנק כשעיני כולם היו נשואות למרפסת בקומה השניה שם עמדנו. למנצח לא היה מקום במרפסת והוא עמד במרפסת ממול...

שמענו הרבה מקהלות מצויינות מארצות רבות וברפרטואר מגוון ועשיר: [פיליפינים](#), סינגפור, [שבדיה](#), גרמיה, סלובניה, אנגליה, וולס, רוסיה, ארה"ב וכמובן מאירלנד.

בליל שבת הוזמנו לקבלת שבת בבית הכנסת בקורק. ערכנו קידוש, שרנו שירי שבת והתכבדנו בארוחה עשירה. [היה לנו שם מפגש מרגש](#) עם יהודי בן 85 המחזיק את בית הכנסת, שסיפר לנו על תולדות הקהילה היהודית בקורק שנותרו ממנה כיום אנשים ספורים, פחות ממניין. הענקנו לו מתנה למזכרת – "חמסה" מקרמיקה, פרי יצירתה של **תלמה הראל**.

בערב האחרון הופענו שוב באולם המרכזי ולאחר מכן בילינו במסיבה עם כל באי הפסטיבל, למדנו לרקוד ריקודים איריים, לימדנו את ה"הורה" לצלילי הבה נגילה המוכר לכולם והיה שמח...

חתמנו את המסע בטיול של מספר ימים בארץ היפהפיה והירוקה.

היה זה שבוע של התרגשות עצומה והרבה סיפוק.

תודתנו נתונה גם לראש המועצה ד"ר מטי צרפתי הרכבי, לניצה נדיל ואורית דסקל ממתנ"ס יואב על העידוד והתמיכה שהן מגלות כלפי פעילותנו כל העת והתרומה הכספית שהעניקו לנו לטובת מסע זה.

קטעים מהופעתנו בקונצרט התחרות אפשר למצוא ביו טיוב בקישורים הבאים:

קטע וידאו 1:

<http://www.youtube.com/watch?v=dteI0xGxsTE>

קטע וידאו 2:

<http://www.youtube.com/watch?v=cATdaK93Lcq>

קטע וידאו 3:

<http://www.youtube.com/watch?v=D7-kSH2mzrg>